



**aan op snelle oplossing**

# verstierd Grieken

een hooligan en gedraag je nu eens.' Juncker haalde gisteravond nog naar hem uit met de opmerking dat hij geen alternatief hervormingsplan voor Griekenland van Tsipras had ontvangen.

„De komende 2 dagen praten we over onze gezamenlijke toekomst, de wereldwijde economie die zorgt voor banen en kansen en over hoe we een sterke Europese Unie kunnen garanderen,” verpakte de Amerikaanse president Obama het Griekse thema kundig. Want formeel staat dat niet op de agenda van deze top.

De voor de bühne altijd goed



**Mijn lederhose ben ik vergeten, ik hoop dat ik er hier een kan kopen**

– Obama

gehumeurde Obama zorgde voor wat ontspanning met de mededeling hij graag in een traditionele lederhose was verschenen, maar hij was het kledingstuk vergeten. „Ik hoop dat ik nog de kans krijg om er hier een te kopen,” aldus Obama, die zich vervolgens het bier goed liet smaken in de speciaal neergezette Biergarten.

Daarmee was het fotomoment achter de rug. Binnenskamers spraken de huidige president en de bondskanselier vooraf lang over waar Merkel het dit weekend liever even niet over zou hebben gehad: Griekenland. Overmorgen zal ze waarschijnlijk in Brussel verder overleggen met Tsipras, samen met de Franse president François Hollande.

## Strategisch belang

Volgens diplomatieke waarnemers zetten de Verenigde Staten grote druk op Merkel om dit slepende Griekse probleem nu eindelijk op te lossen. Veel belangrijker dan het economische en financiële verhaal - en de woede van de Europese belastingbetaler die Merkel zal moeten trotseren als ze de Grieken ermee weg laat komen - vindt Obama het geostrategische risico.

De gedachte dat een geïsoleerd Griekenland uit de EU en daarna misschien ook uit de NAVO zou stappen om hulp te gaan zoeken bij Vladimir Poetin, is de Amerikanen een gruwel. De generaals in het Pentagon moeten niet denken aan een Russische marinebasis in Griekenland, vlak bij vuurhaarden als het Midden-Oosten en de Balkan.

De boodschap die Merkel van Obama heeft meegekregen, is volgens Duitse bronnen daarom kort en bondig: los dat Griekse probleem op, koste wat het kost.

## Française als baby achtergelaten in Breda

# Vondelingetje zoekt haar oude pleeggezin

**De Franse Jessica werd 24 jaar geleden te vondeling gelegd op een parkeerplaats in Breda. Nu ze haar leven op orde heeft, probeert ze in contact te komen met het Nederlandse pleeggezin dat haar liefdevol verzorgde. Maar vind die maar eens als je biologische moeder alle herinneringen heeft weggegooid.**

CYRIL ROSMAN



**BREDA** | Vrijdagmiddag 20 september 1991, een uur of twee's middags. Op een parkeerplaats aan de Adriaan van Bergenstraat in Breda staat een blauw-geel gestreepte buggy. Er zit een meisje in, van 9 maanden oud. Goed verzorgd, goed gekleed, een hoofd vol lichtbruine krulletjes. Op de buggy zit een papiertje: 'Sandra. 12-90'. Niemand weet wie ze is of waar ze vandaan komt. Er is geen ouder te bekennen. Al snel wordt duidelijk dat het een ingewikkelde zaak is. Sandra komt uit Frankrijk, '12-90' staat voor haar geboortemaand en -jaar. Ze is in Breda achtergelaten door haar 25-jarige vader uit Lille, die haar 3 weken eerder ontvoerde na een ruzie met haar moeder. De vader belandt uiteindelijk in de gevangenis. Wat volgt, is een lange juridische en bureaucratische strijd tussen Nederlandse en Franse instanties en de moeder van Sandra.

## Drie zorgeloze jaren

De dreumes zelf merkt daar niets van. Zij wordt ondergebracht bij een pleeggezin in Breda. En heeft daar 3 relatief zorgeloze peuterjaren. „Zij zijn de mensen geweest met wie ik veel momenten uit het begin van mijn leven heb gedeeld: dat ik heb leren eten en leren lopen. Dat vind ik heel belangrijk. Ik heb nu zelf een zoontje en de liefde die ik voor hem voel, komt vanuit deze familie,” vertelt Jessica

Simon, nu 24, vanuit Frankrijk.

Jessica? Ja. Sandra is haar tweede naam, vertelt ze. Ze heeft nauwelijks herinneringen aan die tijd, kan zich de gezichten van haar pleegouders niet meer voor de geest halen, maar ze wil wel graag met ze in contact komen. Jessica heeft echter een probleem. Ze heeft slechts een achternaam om naar te zoeken. Dat komt zo: als Jessica in 1994 teruggaat naar haar moeder in Frankrijk, gaat het al snel weer fout. De Raad voor de Kinderbescherming had daar al voor gewaarschuwd, maar de rech-

**▲ Dreumes Sandra haalde in 1991 de landelijke kranten.**

ter wees Jessica toch aan haar moeder en stiefvader toe. „Maar in 1995 ben ik weer in een pleeggezin beland. Ik werd thuis geslagen.” Ze heeft nu amper nog contact met haar moeder, die de meeste documenten en tastbare herinneringen aan het Nederlandse pleeggezin heeft weggegooid.

Jessica woont met haar zoontje in Mâcon, boven Lyon. Ze heeft een opleiding gevolgd, wil een schoonheidssalon starten. Ze heeft nu de rust om contact te leggen met haar oude pleeggezin. „Maar uit de documenten die ik nog heb, kan ik alleen de naam van het gezin halen: Rosman of Roseman uit Breda.” Samen met een Nederlands sprekende kennis stortte ze zich op Google. En kwam ze in contact met de verslaggever van dit verhaal. Maar die is niet de Rosman die ze zoekt. Ook een andere familie met die naam in Breda bleek niet de juiste. Bureau Jeugdzorg, dat in 1991 verantwoordelijk was voor de pleegzorg, laat weten dat Jessica een schriftelijk verzoek kan indienen. „Dan zullen we in onze archieven gaan zoeken. Maar dat kan even duren.”



**▲ Jessica Simon nu, bijna 24 jaar nadat ze in Breda te vondeling werd gelegd.** PRIVÉFOTO



**Frankrijk**

Boek nu met korting!

2-5 dagen al v.a.

# 179

**Disneyland® Paris**

De magie komt tot leven in Disneyland® Paris! Kom samen met uw (klein)kinderen genieten van spannende attracties en spectaculaire shows!

- ✓ Verblijf in 3- en 4-sterren hotels nabij de Disney® Parken
- ✓ Incl. ontbijt en elke dag entree tot beide Parken
- ✓ Geniet deze zomer van de magie van Frozen Fun!

**► Kras.nl/disney of bel 0900-969770** 70 cpg

Prijs per persoon o.b.v. 2 personen excl. reserveringskosten en Calamiteitenfonds



## MONUMENT

### Eerbetoon voor donoren

**AMSTERDAM** | Op begraafplaats De Nieuwe Ooster in Amsterdam is een monument opgericht voor mensen die hun lichaam na hun dood hebben afgestaan aan de wetenschap. Dit is een initiatief van het VU Medisch Centrum, dat afgelopen zaterdag een herdenking hield met nabestaanden. „Deze mensen leveren een enorme bijdrage aan medisch onderwijs en onderzoek en daarmee aan de verbetering van de gezondheidszorg,” aldus het VUmc.